



TACK

Våren 2022 var inte en vanlig vår här på Svartsö. Vi fick förmånen att träffa och hjälpa totalt 28 ukrainska flyktingar,. Vi ville helt enkelt göra något och hade många lediga bäddar under våren. SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) hörde talas om vårt initiativ och frågade tidigt vad vi behövde för att kunna fortsätta hjälpa. Det enkla svaret var; pengar. Snabbt satte SIKO ihop en text som spreds i skärgården med vindens hastighet. Vi blev överväldigade av stödet vi fick! Så många swishbidrag, stora som små; vi har fått mat, kläder, leksaker, påskpyssel, påskgodis, datorer och kompetent hjälp med myndighetskontakter. Vänliga personer har hjälpt oss organisera och möta familjer i Nynäshamn, skjutsat dem till Boda brygga, där taxibåtar har väntat för att köra dem sista biten.

Familjerna har nu hamnat på olika öar och på fastlandet; Ingmarsö, Svartsö, Åkersberga, Nacka, Lund, Kungsholmen. De flesta har jobb, och barnen går i svenska skolor. Vi vet att familjerna är tacksamma över att de fick en "mjukstart" i en lugn trygg miljö. Vi har fortfarande kontakt med dem, och de har mycket kontakt med varandra, en trygghet de fann här på Svartsö.

TACK SIKO som gjorde insatsen så mycket större och genomförbar.

TACK företagare och privatpersoner på Svartsö och öarna omkring som hjälpt till med det praktiska.

TACK till er som anställt Ukrainare i era verksamheter.

TACK till er som öppnat era hem för "våra" familjer.

TACK för alla stora och små bidrag.

Lotten och Kristina på Svartsö Skärgårdshotell